



LENTE IN WEST

Publicatie # 3 Weekbrief 10 april 2022

In de weekbrief van 27 februari is aangegeven dat er, onder de naam van LENTE IN WEST, een bezinning plaatsvindt op de invulling van de diensten in de Westerkerk. Afgelopen zondagmorgen 3 april is na afloop van de dienst tekst en uitleg gegeven over de stappen die we in april, mei, juni en juli hopen te zetten.

Op de weekbrief van 27 februari hebben we verschillende reacties gekregen. Een deel van de gemeenteleden is blij met het gesprek dat gevoerd gaat worden, anderen stellen goede (kritische) vragen. De kerkenraad is blij dat er gereageerd wordt, beide reacties getuigen van betrokkenheid op de gemeente.

Iemand stelde terecht de vraag: is er een probleem en zo ja wat speelt er dan?

We bezinnen ons omdat:

- De Algemene Kerkenraad (A.K.) alle wijken uitgenodigd heeft en de ruimte geeft om zich te bezinnen op de vraag hoe we de kerk vormgeven in de toekomst.
- We overal in het land horen van mensen, jong en oud, die de kerk verlaten en te vaak ook het geloof loslaten. Deze ontwikkelingen gaan ook de Westerkerk niet voorbij. Dit horen wij ook dit ook in contact met gemeenteleden.
- We in de Westerkerk al geruime tijd over de hele linie mensen verliezen.

En niet in het minst jonge(re) mensen. Een terugkerende zorg die gehoord wordt is: 'mijn kinderen haken af!' Die ontwikkeling was al duidelijk zichtbaar voor het uitbreken van Corona. We kunnen in de kerk niet doof zijn voor deze geluiden.

Het spreekt vanzelf dat dit afhaken verschillende redenen kan hebben.

Eén van de redenen die we horen is de verstaanbaarheid in taal en muziek in de kerk.

Tegelijk moeten we óók zeggen dat geloven en tot geloof komen een geheim is. En een geheim is niet te organiseren.

Laat het duidelijk zijn, hoe deze bezinning uitpakt, weten we nu nog niet!

Het is een zoektocht. Daarom de uitnodiging: zoek mee!

De vraag is: kunnen twee verschillende diensten een oplossing zijn om de verstaanbaarheid te vergroten?

Want de ene groep vindt dat er te veel veranderd wordt, anderen zijn van mening dat er juist te weinig verandert.



We kunnen de huidige en de proefdiensten qua liturgie als volgt weergeven;

- Versie A is de dienst zoals we die nu in de regel hebben
- Versie B is een dienst zoals versie A maar dan met enkele liturgische wijzigingen
- Versie C is een dienst met verdergaande liturgische wijzigingen (in het concept van dubbele ochtenddiensten zou versie C de invulling van een 2e ochtenddienst kunnen zijn)

Hoe ziet de bezinning er verder uit?

Het is de bedoeling om in de komende maanden een proef te doen met twee verschillende soorten ochtenddiensten.

- Op 17 april en 29 mei zullen de diensten invulling krijgen volgens versie B.
Op 8 mei en 5 juni zullen de diensten invulling krijgen volgens versie C.
- In de periode daarna, vanaf eind mei, worden alle (Bijbel)kringen uitgenodigd om over de gehouden proefdiensten/liturgieaanpassingen in gesprek te gaan en de reacties per mail/schriftelijk aan de kerkenraad door te geven.
- Vergelijkbare gesprekken zullen plaatsvinden op de bijeenkomst van 7 juni die voor drie leeftijdsgroepen zal worden georganiseerd (26-40 / 41-60 / 60+)
Voor deelname aan het leeftijdsgroepen overleg op 7 juni kun je je per mail opgeven bij de scriba, Hennie van Nieuw-Amerongen / scriba@westerkerkveenendaal.nl
Vermeld bij opgave je:
 - Naam en adres
 - Je telefoonnummer
 - Je leeftijd
- De jongeren zullen apart benaderd worden door de jeugdouderlingen.
- Op donderdag 9 juni is er een gemeenteavond waarin de gemeente wordt uitgenodigd om te reageren op de gehouden proefdiensten/liturgieaanpassingen. De gemeenteavond wordt bewust na deze diensten gehouden zodat de gemeente zich een helder beeld kan vormen van de opzet van deze diensten.

De reacties vanuit de (Bijbel)kringen, leeftijdsgroepen overleg en gemeenteavond zullen worden meegenomen in de besluitvorming van de kerkenraad.

Om nu alvast een beeld te krijgen hoe een dienst er met een wat andere liturgie uit zou kunnen zien voegen we de volgende links toe;

- Dienst Nieuwe Kerk Utrecht. Voorganger ds. Dirk de Bree.
<https://kerkdienstgemist.nl/stations/1341/events/recording/164836800001341>
- Noorderlicht, Prinsekerk, Rotterdam. Voorganger ds. René van Loon.
<https://www.youtube.com/watch?v=xBB9R1mX1nU>

Tot slot.

Kom zaterdagmorgen 23 april naar een klein symposium met als titel: 'Werken aan de kerk van morgen.' Sprekers zijn ds. René van Loon en Nico Grijzenhout.

Hoe meer gemeenteleden meedenken hoe beter. Daarom: van harte welkom!

Je kunt je daarvoor opgeven bij;

- De scriba Hennie van Nieuw-Amerongen, / scriba@westerkerkveenendaal.nl of bij
- Robert Duiker / robertduiker@markt10.nl

En vooral: bid mee!

