



Liturgie voor de morgendienst op zondag 8 mei

Schuilen bij God, Psalm 91

Aanvang: 9.30u

Voorganger: ds. Wiggert Teeuwissen

Muzikale begeleiding: Zanggroep / Jeroen

Toelichting "eigentijdse morgendienst" type C:

Een nieuwe opzet met voor de Westerkerkgemeente met karakteristieke onderdelen van een dienst:

- Eredienst
- Woord centraal
- Plaats voor Gods goede gebod en/of geloofsbelijdenis
- Samenzang
- Gebeden en voorbede.
- ...

Belangrijk kenmerk van deze opzet is dat de dienst uit een aantal grotere eenheden ('blokken') bestaat. De aanduiding van de blokken in een **CURSIEVE BALK**.

Verder is er altijd een muziekgroep en geen gebruik van het orgel.

Interactieve elementen:

- bv. een Kahoot (interactieve vraag & antwoord sessie), maar kijk ook uit: doe alleen iets als het toegevoegde waarde heeft.
- als het echt past: een filmfragment

Inleidende muziek... [terwijl de mensen binnenkomen]

... pianospel Jeroen

+

“Sanctuary”

<p>Turn the light off, go to bed Tell me all about the day you had Lay beside me, It's time to rest You can close your eyes, you've done your best</p> <p>Let me be your sanctuary Let me be your safe place to fall I can take away your worries The refuge from it all</p> <p>All this time we have together Is our shelter from the rain I will share the weight you carry) Let me be your sanctuary) 2x</p>	<p>Doe het licht uit, ga naar bed; vertel me alles over de dag die je had. Kom naast me liggen, het is tijd om te rusten. Je kunt je ogen dichtdoen, je hebt je best gedaan.</p> <p>Laat mij je toevluchtsoord zijn, je veilige plek om neer te vallen. Ik kan je zorgen wegnemen, de schuilplaats, weg van alles.</p> <p>Al die tijd die we samen hebben, is onze beschutting tegen de regen. Het gewicht dat je draagt, wil ik met je delen Laat Mij je toevluchtsoord zijn.</p>
---	--

- **Welkom** [ouderling van dienst: br. Evert Kampert]
- **Stilte...** [persoonlijke voorbereiding]
- **‘Onze hulp’, Groet**

TIJD VOOR ONTMOETING MET GOD

- ... we naderen tot Hem die heilig is...
- ... de muziekgroep leidt ons in de aanbidding/lofprijzing
- ... kan ook elementen bevatten van inkeer en boetedoening
- ... na aangeven van tekst/thema door voorganger denkt de muziekgroep na over zowel tekstuele als ook muzikale opbouw
- ... het aantal liederen staat niet bij voorbaat vast

○ **“Run to the Father”** [Matt Maher]

<p>I've carried a burden For too long on my own I wasn't created To bear it alone I hear Your invitation To let it all go Yeah, I see it now I'm laying it down And I know that I need You</p> <p>I run to the Father I fall into grace I'm done with the hiding No reason to wait My heart needs a surgeon My soul needs a friend So I'll run to the Father Again and again And again and again</p>	<p>Ik heb een last te lang alleen gedragen. Ik ben niet gemaakt om die alleen te torsen. Ik hoor Uw uitnodiging om alles los te laten. Ja, ik zie het nu, ik leg het neer. En ik weet dat ik U nodig heb.</p> <p>Ik ren naar de Vader, ik val in Zijn genade. Ik ben klaar met me verstoppen, er is geen reden om te wachten. Mijn hart heeft een chirurg nodig, mijn ziel een vriend. Daarom ren ik naar de Vader opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw.</p>
--	--

○ **“Still”** [Hillsong]

<p>(dames) Hide me now under Your wings Cover me within Your mighty hand</p> <p>(allen) When the oceans rise and thunders roar I will soar with You above the storm Father, You are King over the flood I will be still, know You are God</p> <p>Find rest my soul in Christ alone Know His power in quietness and trust</p> <p>When the oceans rise and thunders roar I will soar with you above the storm Father, You are King over the flood I will be still, know You are God</p>	<p>Verberg me nu onder Uw vleugels, bedek mij met Uw machtige hand.</p> <p>Wanneer de oceanen rijzen en de donder buldert, zal ik met U boven de storm zweven. Vader, U bent Koning over de vloed. Ik zal stil zijn, weet dat U God bent.</p> <p>Vind rust mijn ziel in Christus alleen, ken Zijn kracht in rust en vertrouwen.</p> <p>Wanneer de oceanen rijzen en de donder buldert, zal ik met U boven de storm zweven. Vader, U bent Koning over de vloed. Ik zal stil zijn, weet dat U God bent.</p>
---	---

o **“Good, good Father”** [Chris Tomlin]

<p>Oh, I've heard a thousand stories of what they think You're like But I've heard the tender whisper of love in the dead of night And You tell me that You're pleased and that I'm never alone</p> <p>You're a good, good Father It's who You are, it's who You are, it's who You are And I'm loved by You It's who I am, it's who I am, it's who I am</p> <p>Oh, and I've seen many searching for answers far and wide But I know we're all searching for answers only You provide 'Cause You know just what we need before we say a word</p> <p>You're a good, good Father It's who You are, it's who You are, it's who You are And I'm loved by You It's who I am, it's who I am, it's who I am</p>	<p>Oh, ik heb duizend verhalen gehoord over hoe ze denken dat U bent. Maar ik heb het tedere gefluister van liefde gehoord in het holst van de nacht; en U zegt me dat U blij met me bent en ik nooit alleen.</p> <p>U bent een goede, goede Vader; dat is wie U bent, het is wie U bent, dat is wie U bent. En ik ben door U geliefd; dat is wie ik ben, het is wie ik ben, dat is wie ik ben.</p> <p>Oh, en ik heb velen overal en nergens zien zoeken naar antwoorden. Maar ik weet dat we allemaal op zoek zijn naar antwoorden die U alleen. Want U weet precies wat we nodig hebben nog voordat we een woord zeggen.</p> <p>U bent een goede, goede Vader; dat is wie U bent, het is wie U bent, dat is wie U bent. En ik ben door U geliefd; dat is wie ik ben, het is wie ik ben, dat is wie ik ben.</p>
---	--

o **“Bless the Lord”** [Matt Redman]

<p>The sun comes up It's a new day dawning It's time to sing Your song again Whatever may pass and whatever lies before me Let me be singing when the evening comes</p> <p>[2x] Bless the Lord oh my soul Oh my soul Worship His Holy name Sing like never before Oh my soul I'll worship Your Holy name</p>	<p>De zon komt op, maakt de morgen wakker, mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen als de avond valt.</p> <p>Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam met meer passie dan ooit. O mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam</p>
--	--

WE LUISTEREN NAAR ZIJN STEM

- **Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord**

→ **kindermoment (groep 3 t/m 6)**

... door Rhodé

- **'Het allerleukste liedje'** [Make some noise kids]

1. Ik ken een heel leuk liedje
en het maakt me blij.
Het is vaak op de radio
en past heel goed bij mij.,
Het liedje blijft zo hangen
't is een leuke melodie.
Maar het gaat ook ergens over;
nee, vervelen doet het niet.
Het gaat van: "Oeh, oeh, oeh."

2. Dit liedje maakt me happy
en echt het voelt zo goed.
Het maakt mij altijd vrolijk
en geeft mij weer nieuwe moed.
En zit ik er doorheen,
dan zet ik mijn speakers aan,
Dan luister ik dit liedje
en kan ik er tegenaan.

3. Want God zegt over jou over mij
iets bijzonder en dat maakt mij blij.
Hij zegt: "Groter dan een berg zo hoog,
mooier dan de regenboog,
dieper dan de oceaan,
is hoeveel ik van je hou!
Maak je dus geen zorgen meer;
elke dag ben ik er weer."

4. Dit allerleukste liedje is er voor iedereen.
Ja, het geldt dus ook voor jou:
'Je bent niet meer alleen'
Luister naar dit liedje bij alles wat je doet.
Herinner je dan telkens weer:
'Hij maakt alles goed.'

5. Want God zegt over jou over mij
iets bijzonders en dat maakt mij blij
Hij zegt: "Groter dan een berg zo hoog,
mooier dan de regenboog,
dieper dan de oceaan,
is hoeveel ik van je houd!
Maak je dus geen zorgen meer;
elke dag ben ik er weer.
Als je eens wist hoeveel ik van je houd."

- **Psalm 91** [Psalm Project]

1. Hij die op God's bescherming wacht,
krijgt van de hoogste koning
een schuilplaats waar hij overnacht,
beschutting in zijn woning.

2. Hij die op God's bescherming wacht,
krijgt van de hoogste Heer
een schuilplaats waar hij overnacht,
beschutting keer op keer

3. Ik zeg tot God U bent mijn schild,
mijn vesting in de nood.
Op U vertrouw ik Heer.
U bent mijn toevlucht in de dood.

4. Ik steun op God mijn toeverlaat
in angst en in mijn pijn.
Hij waakt waarheen mijn weg ook gaat;
Hij zal mijn redding zijn

5. Ik zeg tot God U bent mijn schild,
mijn vesting in de nood.
Op U vertrouw ik Heer;
U bent mijn toevlucht in de dood.

- **Schriftlezing: Psalm 91 [NBV21] + verkondiging**

91¹Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont, overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende.²Ik zeg tegen de HEER: 'Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op U vertrouw ik.'

³Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en redt je van de dodelijke pest,

⁴Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een schild en pantser. ⁵De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen, ook de pijn niet die overdag op je afvliegt, ⁶noch de pest die rondwaart in het donker, noch de plaag die toeslaat midden op de dag.

⁷Al vallen er duizend aan je linkerzijde en tienduizend aan je rechterhand, jou zal niets overkomen.

⁸Open je ogen en zie hoe wie kwaad doen worden gestraft.

⁹U bent mijn toevlucht, HEER. Als je mag wonen bij de Allerhoogste, ¹⁰zal het kwaad je niet bereiken, geen plaag je tent ooit treffen. ¹¹Zijn engelen geeft Hij opdracht over je te waken waar je ook gaat.

¹²Op hun handen zullen zij je dragen, je zult je voet niet stoten aan een steen.

¹³Leeuw en adder zul je vertrappen, roofdier en slang vermorzelen. ¹⁴'Ik zal bevrijden wie Mij liefheeft en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. ¹⁵Wie Mij aanroept, geef Ik antwoord, in de nood zal Ik bij hem zijn. Ik zal hem bevrijden en met roem overladen,

¹⁶hem overvloed van dagen geven. Ik zal zijn redding zijn.'

WE ANTWOORDEN... - met een (luister)lied

... een moment van antwoord, toewijding

... daarin krijgt de geloofsbelijdenis een herkenbare plek

... en/of Gods goede gebod (hangt bv. samen met in hoeverre dat een plek krijgt in 'tijd voor ontmoeting met God')

- **"Zo wil ik leven"** [Mattijn Buwalda]

[Verse 1]

Het lijkt soms of de wereld

Met plakband aan mekaar hangt

Wat nu nog niet instort

Kan het morgen begeven

Er is woede en weerzin

Er zijn tranen en onmacht

Kijk, de vlammen slaan over

Op ons samen leven

[Pre-Chorus]

En ik weet niet, nee, ik weet niet
Ik weet niet zeker hoe
Hoe het beter, hoe het beter
Hoe het beter moet
Maar misschien kunnen we eens doen

[Chorus]

Alsof de liefde al gewonnen heeft
Je wint als je vertrouwen geeft
Zo wil ik leven
Alsof er kracht zit in wat kwetsbaar is
En vriendelijk zijn z'n doel niet mist
Zo wil ik leven
Wie weet is het al waar

[Verse 2]

De wereld zit vol knopjes
Die allemaal niet werken
Maar ze laten ons denken
Controle te hebben
Over ziekte en gezondheid
Over leven en sterven
Maar het lukt ons niet eens
Onze onmacht te temmen

[Pre-Chorus]

En ik weet niet, nee, ik weet niet
Ik weet niet zeker hoe
Hoe het beter, hoe het beter
Hoe het beter moet
Maar misschien kunnen we eens doen

[Chorus]

Alsof de liefde al gewonnen heeft
Je wint als je vertrouwen geeft
Zo wil ik leven
Alsof er kracht zit in wat kwetsbaar is
En vriendelijk zijn z'n doel niet mist
Zo wil ik leven
Wie weet is het al waar

[Bridge]

Alsof de nieuwe tijd vandaag begint
Zijn we allemaal huidskleurenblind
En maakt het niet meer uit van wie je houdt
Hebben we liever teveel liefgehad
Dan teveel aan ons gelijk gedacht
Is genade altijd sterker dan de fout
Altijd sterker dan de fout

[Pre-Chorus]

En ik weet niet
Ik weet niet zeker hoe
Hoe het beter
Hoe het beter moet
Maar misschien kunnen we eens doen

[Chorus]

Alsof de liefde al gewonnen heeft
Je wint als je vertrouwen geeft
Zo wil ik leven
Alsof er kracht zit in wat kwetsbaar is
En vriendelijk zijn z'n doel niet mist
Zo wil ik leven
Wie weet is het al waar

en/of [als antwoord/toewijding, maar dan gesproken]

- **Geloofsbelijdenis** (als ant-Woord → met z'n allen, staande)

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.

Ik geloof in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald in
het rijk van de dood;
die op de derde dag opgestaan is uit de doden,
opgevaren naar de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest.

Ik geloof een heilige, algemene, christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen.

Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven.

Amen.

- in onze gebeden en gaven

... de gebeden worden samen met een of meer gemeenteleden gedaan (bv. een diaken voor de diaconale collecte, een ouderling voor pastorale zaken, ...)

• Dankgebed en voorbede

- WGT: ... / weekbrief (alg.)
- weekbrief
- ...
- [stilte]
- "Onze Vader"

• Aandacht voor het geven onze gaven

1. eredienst
2. diaconaal werk(er): Marc Bossenbroek (Markt 10)
3. HGJB

SLOTLIED

... het slotlied kan diverse aspecten bevatten/uiten: jubel / dank / ... maar ook iets van 'op pad gezonden worden' → woorden waar we de week mee in gaan...

○ "Heer, ik kom tot U" [Opw. 488 / NOTH 273]

1. Heer ik kom tot U;
neem mijn hart, verander mij,
als ik U ontmoet
vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde.

2. (Refrein)
Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dichtbij uw hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend;
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

3. Heer, kom dichterbij
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen,
diep in mij.
En Heer, leer mij uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde.

Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

• Zegen