



Nadenken over de preek

In zijn boek 'Dialogo, dans en duel - preken voor tijdgenoten' reikt ds. Kees van Ekris gespreksvragen aan die met zijn onderwerp te maken hebben. Hij doet de suggestie een deel van deze vragen aan de gemeente voor te leggen.

1. Luisteren naar een preek is een kunst. Hoe zou jij je eigen luisterhouding willen typeren? Bereid jij je voor? Word er bij jullie thuis gebeden voor de kerkdienst en voor de predikant? Ben je uitgerust? Ben je raakbaar? Wat doe je als je concentratie hapert? Kost het je moeite er bij te blijven en hoe komt dat? Wat doe je als je concentratie afneemt? Heb je middelen gevonden om je concentratie te heroveren?

2. Als je naar de kerk gaat en een preek hoort, heb je dan de bereidheid 'tegensproken' te worden? Komt het voor dat je merkt dat je door de preek oude inzichten moet vervangen door andere inzichten? Bedenk eens wanneer dat gebeurde en welke consequenties dat voor je had?

3. Soms zegt men dat wij allemaal vooral onze eigen 'playlist' van favoriete en mooie Bijbelverhalen samenstellen. Overweeg die vraag voor je zelf: welke gedeeltes, thema's of Bijbelboeken lees je amper? Hoe maakt dat jou eenzijdig? Wat zegt dat over jouw en je manier van geloven? Wat zou je kunnen doen om dit te veranderen?

4. Luister eens naar de preek (en naar de gebeden, de geboden, de stilte en naar de liederen), met als geestelijk focus: 'Wanneer spreekt God tot mij?' Schrijf daarna op wat je hoorde of dacht en overweeg wat het betekent, Misschien dat je het ook kun voorleggen aan iemand die je goed kent. Misschien dat je het een keer een maand lang kunt doen en daarna terug leest wat er allemaal tot je gezegd is.

5. In onze traditie is veel liefde en respect voor de Bijbel. Hoe geef jij dat vorm? Welke plek nam de Bijbel in jouw gezin van herkomst in en bij anderen die voor jou belangrijk zijn (geweest)? Hoe is je huidige omgang met de Bijbel, en is daar in de loop van de jaren iets in verschoven? Praat daar thuis eens over of op jouw kring.

6. Wat is voor jou een kerntekst in de Bijbel, een tekst die jouw geloof 'vat'? Hoe zou je die tekst uitleggen aan een tijdgenoot? Vertel elkaar aan de hand van markeringsmomenten iets over je omgang met de Bijbel. Bijvoorbeeld op levensmomenten waarop teksten spraken, waarin je 'ineens' nieuw licht kreeg, iets anders ging verstaan of het gevoel kreeg dat de teksten juist verduisterd raakten. Ga erover in gesprek met elkaar, bijvoorbeeld op jouw kring.

7. Wat betekent het voor jouw 'staan in het leven' dat je deel uitmaakt van een christelijke gemeente, bidt en meeleeft en regelmatig een preek hoort? Lukt het je de werelden van 'buiten' en 'binnen' op elkaar te betrekken?

8. Een preek wil niets minder en niets liever dan een dialoog aangaan met tijdgenoten, zodat de hoorder plotseling denkt: Zo kan ik niet doorgaan; ik wil mijn leven veranderen. Ken je als hoorder een dergelijke ervaring?

Hoe vaak weet je je gezien en gehoord in de prediking ('dit gaat over mijn leven')



9. Ieder mens heeft wel herinnering aan een christen (in je gezin/familie, in je kerk, op school, in de media, in de samenleving) die jou erg heeft aangesproken. Neem die persoon eens in gedachten en probeer het geheim van zijn of haar leven te benoemen. Wat zou jij daarvan willen continueren in jouw leven en hoe? Voor wie zou jij dat willen zijn?

10. Hoe is je huidige omgang met de Bijbel, en is daar in de loop van de tijd ook iets in verschoven?

Hoe belangrijk is voor jou de uitleg van de tekst binnen het geheel van de preek?

Zijn we misschien vergeten dat het 'leren luisteren naar een preek' ook oefening vraagt (zeker in een tijd van consumentenhoudingen)?

Zijn het respect voor de preek en het respect voor de Bijbel met elkaar verbonden? Beluister jij in de preek 'respect en liefde voor de Bijbel'?

11. Wat heb jij in een eredienst nodig om gevoed te worden voor je geestelijk leven, je gezinsleven, je maatschappelijk leven? Hoe draag je daar zelf aan bij?

Wat is het dat je iedere keer weer luistert naar een preek? Wat maakt dat anders dan andere bronnen? Doet het er toe wie preekt? Hoe selectief ben je in je kerkbezoek?

Goed om over deze vragen thuis of op de kring eens door te praten

