

# De slag om het hart

Onder deze titel is het afgelopen jaar in een commissie, en ook in de kerkenraad, nagedacht over vragen die te maken hebben met geloofstwijfel, secularisatie en kerkverlating.

Wat zijn de verlangens waar mijn hart vol van is en die mijn leven richting geven? Welke verlangens bepalen mijn keuzes in het leven? En wat ik wil doorgeven aan de volgende generatie? Wat geloven we zelf nog, en wat willen we doorgeven aan onze (klein)kinderen?

De titel 'Slag om het hart' is ontleend aan een boekje van prof. dr. Herman Paul. In iedere familie en in vriendengroepen spelen deze vragen. Secularisatie voltrekt zich in het hart als bijvoorbeeld materiële goederen, familiegeeluk of carrière de overhand krijgen op het verlangen naar God. Of als twijfel over God en geloof zo maar toeslaat in je leven. In het bijzonder komen de vragen aan de orde bij het thema geloofsoverdracht.

Deze handreiking is bedoeld om als kring in gesprek te gaan over het thema 'De slag om het hart'. Een thema waar we als Westerkerk breder aandacht aan willen geven. Dat doen we op verschillende manieren. O.a. in de kerkdiensten. Maar door middel van deze handreiking willen we ook op kringen het gesprek over dit thema te bevorderen.

De opzet van deze handreiking is als volgt:

1. Inleiding op het thema
2. Inleidende vragen om met elkaar in gesprek te gaan over secularisatie en onze omgeving
3. Twee Bijbelgedeelten ter bespreking
4. Vragen over secularisatie bij onszelf en in ons eigen hart en wat betekent dit voor onszelf, voor de gemeente

Het zou fijn zijn als jullie na afloop wat zouden willen delen over wat er besproken is.

Liedsuggesties om te zingen of te luisteren:

- Wat hou ik van uw huis. (<https://www.youtube.com/watch?v=jyboxRagvpk>)
- Houd vol (<https://www.youtube.com/watch?v=Kw1cHugjIA>)

## Inleiding

Zoals hierboven staat heeft Herman Paul een boek geschreven met dezelfde titel als deze handreiking voor een kringavond. De inleiding van dit boek begint als volgt:

*“Als nette kerkmensen mij vragen waarom ik mij voor secularisatie interesseer, antwoord ik wel eens: ‘Omdat ik zo’n gesecculariseerde christen ben.’ Je ziet ze dan even knippen: wat bedoelt hij precies? In het kerkelijke taalgebruik ligt secularisatie dicht tegen kerkverlating aan. Secularisatie, zeggen predikanten die bij mij op nascholingscursus komen, uit zich in kerkverlating. Wie zondag aan zondag in de kerk zit, is toch niet gesecculariseerd? Of is dat onverwachte antwoord (‘omdat ik zelf gesecculariseerd ben’) een bekentenis van zwakheid? Een gesecculariseerde christen, is dat misschien een kerkganger die in de worstelingen van een kerkverlater meer herkent dan hem lief is? Iemand die beseft dat hij zou afglijden als hij niet van hogerhand zou worden vastgehouden?”*

In deze handreiking voor een kringavond willen we stil staan bij secularisatie. Herman Paul bedoelt daar dus niet alleen kerkverlating mee, maar als iets wat zich in het hart afspeelt. Wat zien en merken we daarvan? En dan niet alleen bij de ander maar vooral ook bij jezelf. Want het gaat niet alleen over hen die kerk (en geloof...?) verlaten hebben, maar het gaat over ons allemaal.

Inleidende vragen:

1. Waar denk jij aan bij secularisatie? Wat zie je hiervan in de kerk, in jouw omgeving, in jouw gezin of familie? Maak je je hier zorgen over?

## In gesprek rondom de Bijbel

We willen twee gedeeltes samen lezen:

### Psalm 84

Deze psalm raakt bij veel mensen een gevoelige snaar. Waar zit hem dat in, wat is die gevoelige snaar? Dat is dat intense verlangen naar God: 'Diep in mijn lijf is zo'n heimwee, zo'n blijvende schreeuw om de levende God' (verwoording van Psalmen voor Nu). Ja had ik dat maar, voelde ik daar maar iets van. Herkende ik dat maar wat meer in mijn leven. Wat kun je verlangen naar dat verlangen naar God.

2. Wat valt je op of spreekt je aan in deze psalm. Deel dat met elkaar.
3. Herken je dat sterke verlangen waar deze psalm van spreekt? En kun je daar wat van delen? Of herken je het juist niet?
4. Liever op de drempel van Gods huis dan lang wonen in de tenten van de goddelozen, zegt de psalm. Welke keuze zou jij maken? Waarom zou je gelukkig zijn als je op God vertrouwt?

### Marcus 12: 28 – 34

Het bekende gedeelte waarin een Schriftgeleerde aan Jezus vroeg wat het belangrijkste gebod is. Dat is God liefhebben met alles wat je hebt.

5. Hoe doe je dat? God lief hebben met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand en al je kracht.
6. En welke rol speelt het hart daarin specifiek mee?

## De slag om het hart

In het boek gaat Herman Paul er op in dat ook kerkgangers worstelen met secularisatie en geloof. Secularisatie is niet alleen maar iets van de ander die de kerk al verlaten heeft of dreigt af te haken. Je kunt vragen hebben als: Wat leeft er in mijn hart? Zit ik hier nog wel over enkele jaren? Waar is het vurige geloof van vroeger gebleven? Is het allemaal wel waar, of is geloof een optelsom van menselijke gedachten? Etc.

Dit zijn kwetsbare zaken die raken aan het wezen van wie we zijn. Het kunnen ook vragen zijn die we niet snel met andere delen. Dat maakt dit ook zo ingewikkeld. Toch zou het mooi zijn ook hierover met elkaar van gedachten te wisselen.

Vragen:

7. Herken je iets van die vragen in uw eigen leven? Heb je het wel eens over deze vragen met iemand anders? Omdat het jouw vragen zijn of juist die van de ander.
8. Hoe kunnen we als gelovigen hierin wat voor elkaar betekenen? Zou er meer aandacht moeten zijn voor 'De slag om het hart' in de kerk? Zo ja, heb je ideeën hoe dat zou kunnen?

Zouden jullie als kring iets willen delen van wat er bij deze 2 laatste vragen is besproken? Dit kun je mailen naar Nico Wolswinkel, ouderling gemeenteopbouw (nicowolswinkel57@gmail.com).